

Bezinning

God, dagelijks durven mensen bidden, zoals Gij gebeden hebt,
het gebed dat niemand ooit tevoren bad: "Vader, uw Rijk kome..."

God, vaak wil ik vragen: "Dat Rijk van U, komt er nog iets van?"

Ik besef echter dat Gij mij dan zult vragen:

"Dat Rijk van Mij, vriend, mag Ik er bij u iets van verwachten?

Mag Ik er bij u mee beginnen?"

Dan sta ik even perplex, en weet me wel degelijk voor de muur geplaatst.

Donderdag 17 oktober: jaarlijkse ontmoetingsdag, uiteraard gratis

Op die namiddag worden **jullie** uitgenodigd, **samen met jullie mantelzorger(s)**. We komen samen in **zaal Familia** om **13.45u.** Weet dat er nu een lift ter beschikking is om de eerste trappen te overwinnen. We starten met een lekker **aperitief met bijhorende hapjes**, gevolgd door een **kort gedenkmoment** voor onze overleden leden sinds onze ontmoetingsdag van vorig jaar, om naadloos over te gaan naar het dessert. We draaien dus de rollen om en beginnen eerst met een heerlijk **stukje taart** met een koffie of een frisdrankje. Om kwart over drie maken we in primeur een selectie mee van **de nieuwe Guukse VTM-Showavond** (die 's anderendaags in zaal Familia plaatsvindt). Het wordt opnieuw een show met moppen, maar ook met Guukse schlagers en andere klassieke VTM-elementen. Nadien is er tijd om **bij te praten** met vrienden en bekenden. Tegen half vijf ronden we af met een **warm gerechtje** dat zeker gesmaakt zal worden. Het vervoer met het busje of met wagens wordt geregeld met jullie ziekenbezoeker. Meld aan jouw ziekenbezoek(st)er of je een rolstoel nodig hebt en of je deze zelf bezit. We willen graag zo veel mogelijk leden verwelkomen.



Dinsdag 6 augustus trokken we met de bus naar de basiliek van Halle

Kort na de middag trokken we met een volle bus richting de Maria-stad Halle. Dankzij de liftbus en met de hulp van onze vrijwilligers geraakten alle medereizigers op en af de bus. Gezien de grootte van de bus diende de chauffeur een alternatieve route te volgen en bereikten we onze bestemming langs een aantal verrassende wegen. We startten onze uitstap met een bezoek aan de mooi gerestaureerde basiliek. Diegenen die het wensten, konden meer informatie opdoen dankzij de interessante informatie van 2 gidsen. Uiteraard was er ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken bij het Mariabeeld. Het voorziene uurtje was snel voorbij, dus tijd om wat verder in Halle te gaan proeven van een lekker stuk taart, een dame blanche of pannenkoeken met koffie.



Wat later dan voorzien, maar blij met onze uitstap, bereikten we opnieuw onze startplaats. Menig medereiziger vroeg om dit soort activiteiten in de toekomst te herhalen. Mits rekening te houden met een paar verbeterpunten, kunnen we een positief gevolg geven aan hun vraag.

Onze BuurtBabelBanken stonden deze zomer in de Koekoekstraat



Juliette Herbomel was dit jaar de fijne gastvrouw van dit mooie initiatief. Het weer was prachtig, de taarten en de drank waren lekker en er was genoeg gespreksstof voor een mooie en aangename namiddag. We kijken al uit naar de volgende zomer. Dank aan Juliette en de aanwezige gasten. Geef ons een seintje als jij dan gastheer of gastvrouw wil zijn.

We betreuren het overlijden van ons gewezen bestuurslid Marie-Rose De Broyer, actief als ziekenbezoekster van 1980 tot 2013



N.a.v. het 40-jarig bestaan van onze afdeling ontving Marie-Rose een passende attentie.